



Borgvrouwe

## Uitnodiging

Wat is het mooi om interessante informatie, waardevolle kennis en levenswijsheden over te mogen brengen en te kunnen delen met anderen. Om woorden te laten klinken die het hart raken en de energie doen stromen.

Onder de naam Borgvrouwe laat ik dit najaar een langgekoesterde wens in vervulling gaan, namelijk het organiseren van lezingen en workshops op mijn thuisadres.

Drie wijze vrouwen verzorgen dit najaar een boeiende en inspirerende lezing.

<b>Woensdag</b>	<b>5 september</b>	<b>Nel Helder</b>	<b>Principes van de Astrologische tekens</b>
<b>Woensdag</b>	<b>26 september</b>	<b>Linda Rood</b>	<b>Leven vanuit je hart</b>
<b>Zondag</b>	<b>18 november</b>	<b>Dineke Hoekstra</b>	<b>Levensfasen</b>

Ik ben blij dat de allereerste avond, woensdag 5 september, verzorgd gaat worden door Nel Helder. Wij zijn ruim 20 jaar bevriend en in die jaren heb ik Nel leren kennen als een inspirerende en zeer karaktervolle vrouw en Astrologe.

Nel praat niet over Astrologie, Nel *is* Astrologie. In Groningen heeft ze een drukbezochte praktijk voor o.a. astrologische consulten. ([www.saloncheiron.nl](http://www.saloncheiron.nl))

Nel bezit de kracht om op zeer boeiende en dynamische wijze een lezing te geven, interessant voor zowel ingewijden als voor diegenen die onbekend zijn met Astrologie.

Ze vertelt met hart en ziel en kan de ander laten voelen wat bijvoorbeeld de planeet Mars in onze persoonlijke horoscoop teweeg kan brengen.

Het thema van deze avond is: **Principes van de Astrologische tekens.**

Als je bij aanmelding geboortedatum, - plaats en – tijd doorgeeft, ontvang je tijdens de lezing jouw horoscoop.

Het thema van woensdag 26 september is **Leven vanuit je hart.**

Linda Rood vertelt hoe ons hart ons naar innerlijke vrede en vrijheid kan leiden, over haar eigen avontuur met betrekking tot het volgen van haar hart en over de heel andere wetmatigheden die een rol spelen in het domein van (leven vanuit) je hart. Door middel van een begeleide meditatie zal ze je uitnodigen mee af te dalen in de stilte van zijn, het domein van je hart en zal ze een oefening delen, de lichte versie van de Vragen naar Vrijheid. Het is een dynamische lezing, wat inhoudt dat je vragen kunt stellen met betrekking tot het thema. Linda ontwikkelde de baanbrekende methode 'de Vragen naar Vrijheid' en is auteur van het prachtige boek *Het ja-gevoel - verander je leven met de Vragen naar Vrijheid*.

Naast opleidingen en workshops op dat gebied organiseert Linda meditatieve bijeenkomsten en trainingen in mindfulness, biedt ze individuele begeleiding en schrijft ze voor diverse magazines. Kijk voor meer informatie over haar werk en aanbod op [www.lindarood.com](http://www.lindarood.com)

Zondag 18 november vertelt Dineke Hoekstra ons over de **levensfasen** van de mens onder invloed van én in samenhang met de zogenaamde langzame planeten: Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Interessant is te zien hoe de verschillende levensfasen worden beïnvloed door deze planeten en hoe universeel het werkt. De beroemde ‘overgangen’ in het leven. Dineke begon 33 jaar geleden aan de opleiding astrologie, haar grootste passie. Enkele jaren geleden heeft ze haar beroep ervan gemaakt en geeft ze vanuit haar praktijk astrologische consulten. ([www.praktijk-aspect.nl](http://www.praktijk-aspect.nl))

Dineke: “Het mooiste in dit werk vind ik om de taal van de ‘hemel’ te kunnen verbinden met de aardse realiteit, waardoor je jezelf beter begrijpt en de bedoeling van jouw leven duidelijk wordt. Astrologie biedt bewustwording en zingeving, dat is waar mensen naar op zoek zijn”. Voor de eerste 3 aanmelders maakt Dineke na afloop van de lezing een QuickScan van de geboortehoroscoop. In een consult van 15 minuten bespreekt ze de meest opvallende items.

Ik hoop dat je nieuwsgierigheid is gewekt en nodig je graag uit te komen luisteren en genieten.

Met warme groet,  
Anna van der Woude

**Praktische informatie:**

De lezingen worden gehouden aan de Bellingeweer 27 te Winsum.

Op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur, vanaf 19.00 uur ben je van harte welkom.

Na afloop is er gelegenheid voor een ‘nazit’ en tegen 22.00 uur sluiten we af.

Op zondagmiddag is de lezing van 13.30 tot 16.00 uur, je bent welkom vanaf 13.00 uur.

Voor het deelnemen aan een lezing vraag ik een bijdrage van € 10 per persoon, dit is inclusief thee/koffie.

Aanmelden is wenselijk en kan per mail [anna27woude@gmail.com](mailto:anna27woude@gmail.com) of 06-27410912.